

Juni 2026



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 26 mei 2026

Oplage: 345 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Dhr. H. de Wit

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juli/augustus inleveren vóór 22 juni 2026. Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 7324 57.

Erediensten in juni 2026

7 juni	09.30 u	ds. E. Urban 1 ^e collecte: KIA Zending (Pakistan) 2 ^e collecte: Kerkbeheer
14 juni	09.30 u	M. Schippers 1 ^e collecte: Diaconie 2 ^e collecte: Kerkbeheer
21 juni	09.30 u	ds. A. Fuhrmann 1 ^e collecte: KIA binnenlands diaconaat (vluchtelingen) 2 ^e collecte: Kerkbeheer
28 juni	09.30 u	ds. A. Zaal 1 ^e collecte: KIA Wereldiaconaat (Bolivia) 2 ^e collecte: Kerkbeheer
5 juli	09.30 u	ds. R. Slaar – Klein Salland dienst Raalte 1 ^e collecte: gezamenlijk diaconaat KS 2 ^e collecte: Kerkbeheer



Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd!

De doorwerking van Pinksteren

Je hoort wel eens dat Pinksteren het meest 'ongrijpbare' christelijke feest is. Aan de andere kant is de doorwerking van Pinksteren tastbaar en zichtbaar: Mensen veranderen ten goede. Een collega vergeleek de Heilige Geest eens met een mol: er zijn maar weinig mensen (behalve professionele mollenvangers) die de Heilige Geest waarnemen. Meestal zien we het effect van de aanwezigheid van een of meerdere mollen wel: molshopen. Zo kunnen we in ons eigen en andermans leven zo af en toe gelukkig wel merken dat Gods Geest met ons bezig is. Hij/Zij verandert ons in de richting van Jezus. Ons karakter is niet voor altijd 'in beton gegoten'. Wie ervaart er in de loop van zijn leven niet dat hij of zij zachtmoediger of milder wordt? Of – ook een goede ontwikkeling – je kunt beter kiezen: 'dit wil ik wel en dat wil ik niet'. Ik vind de uitspraak van Paulus aan de kerk in Galatië een mooi handvat: "De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing." (hoofdstuk 5:22,23) Het is een fantastische vrucht, het smaakt heerlijk en dat allemaal in een! Ik denk altijd: dit is mijn levenslange streven.... Als tieners zongen we uit de Youth for Christ-zangbundel een lied, dat ook goed verwoordt wat Pinksteren betekent:

*Een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden
En spoedig laait het op en het warmt je hart en handen.
Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt.
Het warmt je hart, je straalt het uit, het is voor iedereen.
De mensen weten niet dat God hen werkelijk liefheeft
En dat Hij als je 't vraagt zijn liefde in je hart geeft.
Wij willen dat de wereld dit grote nieuws verneemt.
God geeft om jou, Hij houdt van jou, Hij is voor iedereen.*

Pinksteren betekent ook: het cadeau uitpakken dat God op Goede vrijdag en Pasen gaf: Jezus is gestorven en opgestaan, om mij te bevrijden van angst en ik-zucht en ons als samenleving van onrecht en onvrijheid. We pakken het geschenk uit en we worden een gave voor een ander. Dat begint soms heel klein: je wilt zonder eigenbelang iets doen voor een ander. Tijd en liefde geven. De een gaat de politiek in, de ander gaat iets doen voor eenzame oude mensen. Of eenzame jonge mensen. Er zijn zoveel gaven als er mensen zijn. U en jij kunt een gave van God zijn

voor iemand anders. Dat doet de Heilige Geest. Hij geeft liefde, als wij Hem erom vragen.

ds. Henriëtte Schaap



Filmavond: Conclave

Wanneer de paus sterft, krijgt de bedachtzame kardinaal Lawrence (Fiennes) de zware taak om de besloten stemmingen voor een nieuwe kerkleider in goede banen te leiden. Welke sterveling kan de kerkelijke idealen dragen zonder ze te schande te maken? Lawrence moet laveren tussen favoriet en outsider, deelbelangen en eenheidsstreven, conservatieven en liberalen. Daarnaast spelen karaktertrekken als ijdelheid en dienstbaarheid, zekerheid en (geloofs)twijfel een rol. En dan zitten er nog lijken in de kast en breekt de buitenwereld in. Sterke kerkpolitieke thriller met oog voor traditionele details van de regisseur van All Quiet on the Western Front, naar stramien van klassieker 12 Angry Men, met een toch nog verrassende ontknoping. Een prachtige film uit 2024 met 4 sterren beoordeeld door de Volkskrant.

Locatie: Beukenoot

Datum: woensdag 17 juni 2026

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Leeskring: Moderne Profeten, herders voor nu

Er zijn veel mensen met meningen: influencers, columnisten, mensen die cancelen en kritiek hebben, maar wie is een herder? Je merkt het gelijk als er geen herder is: in de jeugdzorg, bij de overheid of op school. Dan wordt het koud en hard en dan valt een kudde uit elkaar. Een oude spreuk zegt: 'Er is geen profeet die geen schapen heeft gehoed.' Profetische mensen hebben iets herderlijks. Ze hebben mensen onder hun hoede gehad. Ze geven om mensen. Maar ze weten ook iets van kuddementaliteit, van verdwalen, van het duistere dal, van wolven en huurlingen. Samen lezen we aan de hand van het boek 'Moderne Profeten, herders voor nu' drie verhalen van mensen uit onze tijd die het goede zoeken voor anderen. We lezen en denken na over de levens van Nick Cave, Frère Roger en Tomás Halik.

Locatie: Beukenoot

Datum: vrijdag 5, 12 en 19 juni

Aanvang: 14.00 uur - 15.15 uur

Toegang gratis, zelf boek aanschaffen. 1e bijeenkomst lezen we over Nick Cave.

Soep en spelletjes

Kom je een hapje mee-eten en daarna een spelletje spelen? Van oud-Hollandse spellen zoals sjoelen en 'Mens erger je niet' tot aan kaarten of Uno. Het kan allemaal op de spelletjesavond in de Beukenoot. Om 18.00u starten we met soep en brood. Je bent van harte welkom. Het belooft een mooie avond te worden met gezelligheid en plezier voor jong en oud!

Locatie: Beukenoot

Datum: 13 juni 2026

Aanvang: 18.00 uur - 20.00 uur

Aanmelden via: markschippers@outlook.com of een berichtje naar 06-20450796



Zangdienst met thema :

"Engelse kerkliederen door
de eeuwen heen"

Voorganger: Mark Schippers
Dirigent: Corinne Ovinge -Best
Piano: Marijn Siero

Zangdienst Engelse kerkliederen op 31 mei

U herinnert zich vast nog wel de Oosterhuiszangdiensten die in de Nicolaaskerk in Wesepe op gezette tijden zijn gehouden. Bij de laatste Oosterhuisdienst is beloofd dat deze diensten in een of andere vorm zouden terugkeren. Dat heeft o.a. door de coronaperiode wat langer geduurd dan we dachten, maar nu is het dan zo ver.

Op **zondagmiddag 31 mei om 15.00 u** is er in de Nicolaaskerk in Wesepe een zangdienst met als thema: "Engelse kerkliederen door de eeuwen heen". Er wordt een cantorij gevormd uit leden van de cantorij Wesepe aangevuld met zangers uit de regio. De voorganger in deze dienst is Mark Schippers en de muzikale leiding wordt verzorgd door Corinne Ovinge-Best. Aan de piano zal zitten Marijn Siero. En er is natuurlijk ook ruim de gelegenheid om zelf mee te zingen.

Zondag 31 mei 2026
15.00 uur

Nicolaaskerk
Ds. E. Kreikenlaan 3
8124 AP Wesepe



Zet deze datum en tijd in uw agenda, dan kunt u het niet missen!



UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op 22 april, een paar dagen na de deadline voor het Beukenblad van mei. Vandaar dat ik u pas nu verslag kan doen. We besloten eerder al om tijdens de vergaderingen meer de tijd te nemen om ons op de inhoud van het kerkenraadswork te

beraden. Waarbij het minder gaat om allerlei praktische zaken die steeds geregeld moeten worden. Maar meer over wat ons zelf beweegt, en wat we daarmee kunnen voor de gemeente. Vanavond deden we dat aan de hand van een tekst van Gertine Blom: "Het geloof en de kerk van millennials", ingeleid door Mark. Wat hebben we jongeren en jonge gezinnen te bieden, maar eerst en vooral: hebben zij eigenlijk nog wel verwachtingen van de kerk, en wat zijn die dan? Dat kunnen we natuurlijk niet zelf bedenken, vandaar dat we die vraag een keer willen stellen bij Jong Wesepe. En dan breed, zowel over de kerk als geloofsgemeenschap, als over de kerk als gebouw.

Verder bespraken we vergaderingen van het Breed Overleg Klein Salland, en van het Collegiaal Overleg. Het breed overleg is het bestuurlijke overleg van vertegenwoordigers van de kerkenraden met Raalte, Wijhe en Olst. Het collegiaal overleg is het overleg tussen de pastores van die gemeenten. Ook kwam de vergadering van de kerkrentmeesters van Klein Salland aan de orde, waar de vraag gesteld werd of het zinvol zou zijn toe te werken naar een gezamenlijk kerkelijk bureau.

Een ander overleg waar we als gemeente sinds kort bij betrokken zijn, is de Gebiedsgerichte Aanpak Wesepe, van de burgerlijke gemeente Olst-Wijhe. Die aanpak heeft, naast ruimtelijke, ook sociaal-maatschappelijke betekenis. Vanuit onze pastorale zorg vinden we het belangrijk daarin mee te denken. Materieel kunnen we als Protestantse Gemeente aan die aanpak bijdragen omdat we meer medegebruik van de kerk en van de Beukenoot te bieden hebben. Ook zijn we van oudsher de beheerder van de begraafplaats van Wesepe.

Op 25 oktober wordt de kerkdienst verzorgd door ds. Heins. In die dienst staat de muziek van Stef Bos centraal. We willen die zondag vervolgens ook gebruiken om de vele vrijwilligers die van alles doen in en om de kerk en het kerkhof, te laten weten hoeveel we hun inzet waarderen. We komen daar natuurlijk nog specifiek op terug.

Mede vanuit de partnergemeenten van Klein Salland werden de klokken van de kerk ook in Wesepe geluid op 29 april van 16:20 – 16:25 om aandacht te vragen voor circa 420 'gewortelde kinderen' die ondanks hun verblijf in Nederland in onzekerheid leven over hun verblijfsstatus.

Verder stelden we de jaarrekeningen 2025 van de Diaconie en van de kerkrentmeesters vast.

Al langere tijd zijn er een paar vacatures in de kerkenraad. In 2027 zijn bovendien enkele leden aftredend en het is nog niet duidelijk of die weer doorgaan. Wel is duidelijk dat de bestuurlijke basis van de gemeente met deze vacatures steeds kleiner wordt. We komen graag in gesprek met u als lid als u daarvoor een creatieve (deel-)oplossing weet.

De volgende vergadering van de kerkenraad is op 3 juni. Als u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat de kerkenraad die zou moeten bespreken, laat dat gerust weten aan de scriba.

Met een hartelijke groet,
Harry de Wit, scriba

In Memoriam Jenneken (Jenny) Twellaar-Bekman

Geboren 10 december 1928, overleden 23 maart 2026

Jenny is geboren 10 december 1928 in Holten op het Holterbrook. Zij ging naar de lagere school Brookschole halfweg Laren. Later ging zij nog naar de huishoudschool in Lochem. Daarna werken bij Scholman de Buurman, bij Schuppert in Holten in de huishouding en bij Gert Muller horeca in de schoonmaak.

10 oktober 1952 is zij getrouwd met Berend Jan Twellaar en verhuist naar de Raalterweg in Schalkhaar. Daar heeft zij veel werk verricht op de boerderij, koeien melken en het verzorgen van de fokvarkens. Er was natuurlijk ook personeel waar zij ook mee samen werkte.

Rond de jaren 60 kwam haar neef Gerrit ook op de boerderij om te werken, die was daar intern en hoorde eigenlijk bij het gezin. Zij hebben met de fokvarkens veel bekendheid gekregen, zij zijn zelfs Nederlands Kampioen geweest.

Einde jaren 70 zijn de melkkoeien weggegaan. In plaats hiervan is er vleesvee aangeschaft. Zij hebben nog een paar jaar fokvarkens gehouden, maar dit is ook gestopt.

Er zijn in de loop der jaren paarden aangeschaft, waarmee men aan keuringen deelnam.

Ook hiermee hebben zij hoge resultaten behaald. Maar vanwege

de gezondheid van Gerrit met de knie werden de paarden ook te zwaar werk en zijn de paarden ook verkocht. De koeien zijn in de loop van de tijd ook verkocht.

Men kan natuurlijk niet stil zitten en is er overgegaan met het fokken van Mini Shetland pony's. Deze fokkerij is nog opgezet aan de Raalterweg.

Eind jaren 90 zijn ze verhuisd naar de Wechelerweg en gingen de pony's mee. Berend Jan zijn gezondheid ging achteruit en hij is op 27 november 2005 overleden en bleef zij hier wonen met Gerrit.

Jenny haar gezondheid nam af en kwam in de rolstoel terecht.

Met 2x per dag hulp van Carinova konden zij daar blijven wonen.

In de loop der jaren nam Gerrit zijn gezondheid af en hij is op 23 mei 2019 overleden.

Alleen blijven wonen kon niet er is naar een kleinere huurwoning gezocht. Daarom is zij 7 juli 2020 verhuisd naar de Boskamp 19D.

Op een gegeven moment ging dit ook niet meer om met hulp van Carinova zelfstandig nog te blijven wonen en is zij 16 januari

2025 naar Sint Willibrord Woonzorg verhuisd, eerst alleen op een woonkamer, daarna in juli vanwege haar dementie naar de Anemoon verhuisd en is daar 23 maart j.l. overleden.

Wim Haverslag

In Memoriam Jan Nieuwenhuis

Geboren 29 november 1937, overleden 18 april 2026

Jan is geboren in Averlo op de boerderij waar hij met zus Minie, broer Arend en zusje Toos opgroeide. Hij ging naar de lagere school van Frieswijk en daarna naar de landbouwschool in Bathmen.

Ans, zijn vrouw, heeft hij ontmoet bij het Rode hert in Wesepe op een dansavond. Samen hebben ze drie zonen gekregen, later werden 9 kleinkinderen geboren waar hij heel veel van heeft genoten.

Het laatste jaar ging, wat betreft de gezondheid wel wat achteruit. Zijn spierreuma maakte het voor hem niet gemakkelijk. Hij is ruim 62 jaar getrouwd geweest. Op 18 april is Jan op 88-jarige leeftijd overleden.

Het is goed zo. Met deze woorden hebben we hem losgelaten en namen dankbaar afscheid.

Ans Nieuwenhuis



DIACONIE

Beste senioren van Wesepe en omgeving

Samen eten

Afgelopen maand hebben we genoten van een heerlijk verzorgd 3-gangen diner bij het Wapen van Wesepe verzorgd door kok Wilco. We laten ons op woensdag 3 juni om 12.30 uur graag weer opnieuw verrassen door hem.

De tafels staan dan weer sfeervol gedekt in het Wapen van Wesepe en u kunt weer aanschuiven voor € 20 p.p. Nog nooit geweest? Kom ook eens gezellig mee-eten. Opgave graag tot de vrijdag ervoor bij Fineke. Tel 0570-532247 / 06-83141045.

Bezoek aan Stevenskamp Heeten

Op dinsdagmiddag 9 juni om 14.30 uur brengen we een bezoekje aan de Stevenskamp te Heeten. Dit is de gelegenheid om eens binnen te kijken en enkele oud dorpsgenoten te ontmoeten.

We worden daar ontvangen door manager José die ons het e.e.a. gaat vertellen over het nog vrij nieuwe gebouw. Ook krijgen we een rondleiding. We verzamelen/vertrekken in Wesepe vanaf het Kerkplein/P Wapen van Wesepe om 14.15 uur. Graag zoveel mogelijk met elkaar meerijden.

Opgave tijdens Samen Eten of tot de vrijdag ervoor bij Fineke.

Voor de agenda:

Samen Eten op woensdagen om 12.30 uur:

- 3 juni
- 1 juli
- 5 augustus
- 2 september

Hebt u vervoer nodig, dan kunt u bellen met Hulpdienst Wesepe:

Ans: 06 24728227 of Gerrit: 06 20753695

We zien u graag op onze activiteiten !

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,
Woensdag 10 juni a.s. is de volgende spelletjesmiddag in de Brouwershof, aanvang 14.30 uur.
In verband met haar vertrek naar de Stevenskamp nemen we afscheid van Klaasje, die ongeveer 16 jaar deel uit maakte van het bestuur.
De maanden juli en augustus is er geen spelletjesmiddag.
We wensen u een fijne vakantie.

Vriendelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny

WESEPE LAAT JE NIET LOS (16)

De "bronnen" (3)

Toch wel een beetje jammer dat deel 2 van dit serietje ergens "op de plank is blijven liggen", want zo raak je het onderlinge verband een beetje kwijt tussen 1, 2 en tot slot 3.

Even alles op een rij.

Deel 1 ging over de ontmoeting met mijn 3 onvergetelijke wijzen uit Weepe en dan vooral met een van hen nl. Bats. Met name hij bracht mij onvermoed op het spoor van een soort ontdekkingen, nl. dat wij als mensen allemaal energiedragers zijn waarmee we elkaar (soms zonder woorden) kunnen "aanvoelen" (positief-neutraal-of negatief).

Deel 2 ging over het aantal zintuigen; 5 om ons te kunnen handhaven in de materiele wereld, maar – zo leerde ik uit bv de indianencultuur - dat er blijkbaar 7 zintuigen zijn. En juist díe maken de mens tot medemens; het 6^e van sociaal om je heen kijken en het 7^e van de intuïtie dat er iets hogers is hetgeen boven ons verstand uitgaat. En bovendien blijkt dat wij ons brein maar voor 10% "verstandelijk" gebruiken; dus wát laten wij in de alles omvattende werkelijkheid wel niet liggen!? (en dat laatste bracht mij tot een wat uitdagende opmerking: "niet geloven is dom en achterhaald – nee, juist niet-geloven is dom en primitief!"

Nu tot slot deel 3 dus.

Ontmoetingen en gesprekken met die ene wijze uit Wesepé hebben gevolgen gehad, beter gezegd hij heeft graankorrels van verlangen, verbazing en verwondering in mijn stukje levensakker laten ontkiemen. Ik bedoel daarmee; ergens heeft hij in mij de behoefte wakker geroepen om in het landschap-der-mensen paden op te zoeken langs de randen van de gebruikelijke theologie. Ja, paden waarvan in de meeste gevallen inspirerende gemeenteleden wederom de aangevers zouden worden (en dat is trouwens de strekking van dit serietje!).

Bronnen.

- Iemand maakte me enthousiast attent op het boek "Meesters van het Verre Oosten" (een expeditieverslag naar Tibet door B.T. Spalding waaruit 2 zaken bleken:
 - a. dat het christendom via Tibet al verspreid was tot in China toe voordat überhaupt West-Europa ook maar enigszins gechristianiseerd was en
 - b. dat door verhoging van het bewustzijn zielenkracht en geestkracht mogelijk zijn, die sporen met het Nieuwe Testament.
- Via Armeense christenen in het A.Z.C. te Almen kwam ik wonderlijk genoeg via hun christelijke ornamenten uit bij het bestaan van het Keltisch Christendom – op een gegeven moment door de RK-kerk teruggedrongen naar Ierland, Schotland en Wales. Die stroming heeft een verrassend positief godsbeeld en mensbeeld en had toen al een soort christelijke ecologie (milieubewustzijn) en bovendien een "horizontale" kerkstructuur.
- Wij hebben een leerhuis van 3 avonden gehad over "kwantumfysica". Ongelooflijk kort samengevat: alles is energie, de menselijke geest kan wetenschappelijke proeven beïnvloeden. Deze wetenschap kan een verklaring geven voor bv telepathie en zoveel meer!
En in het verlengde daarvan hebben we gezocht naar de zin en de kracht van het gebed – waaruit uiteindelijk een gebedsgroep rond "ziekte en zorg" voortgekomen is. Deze groep heeft een jaar of 8 bestaan, kwam 1x in de 14 dagen

bijeen op het koor van het kerkgebouw waaronder leylijnen samenkomen; daar hangt dus een zekere energie.

- En dan nog een leerhuis op verzoek rond het boek van dr. Pim van Lommel over "Bijna-Dood-Ervaringen". En aansluitend daarop over het bestaan en voorkomen van engelen of iets "engelachtigs" (in de serieuze zin van het woord natuurlijk!). Voor "redelijke" mensen natuurlijk onzinnige onderwerpen! Maar ... in de vertrouwde sfeer van een gespreksgroep hierover blijkt dat meerdere mensen over een van beide thema's uit eigen ervaring best wat kwijt zouden en willen kunnen, ware het niet dat zij zich in de regel daartoe geremd voelen uit een zekere angst door anderen a.h.w. voor gek gehouden te worden. Maar wát waardevol en vruchtbaar zouden die ervaringen voor het gemeentelven kunnen zijn; het zijn immers geen bewijzen maar zouden wel een soort vingerwijzingen kunnen zijn naar al datgene dat schuilt achter de horizon van ons bestaan.

- Vanuit de landbouwproblematiek volgde een studieverlof gewijd aan "de mens achter de landbouw" hetgeen ging over de boer als vader van een bedrijfsopvolger (ster); kan hij/zij de financiële druk van overname wel aan; de moeder die zorgen heeft over een zekere eenzaamheid in het beroep (i.t.t. de vroegere naoberhulp).

Het tv-programma "Boer zoekt vrouw" is niet alleen onderhoudend maar behelst ook een zekere boodschap. Dit leerhuis werd begeleid door enkele gemeenteleden uit de agrarische bedrijfstak met hun inbreng van landbouwbladen en studierapporten. Al het verzamelde materiaal moest ik zien te groeperen. Mijn professor ethiek ried mij aan dit te doen aan de hand van een boek van dr. M.B. ter Borg (socioloog en godsdienstfilosoof) met als titel "Een uitgewaaierde Eeuwigheid". En dat boek leidde mij tevens naar een 2^e studieverlof, over "De menselijke ziel", met een voorlopige bevinding nl. "de ziel is in principe het enige menselijke – goddelijke aan de mens... mag je hopen!"

Nog even voor de duidelijkheid; het voorgaande is niet bedoeld als een soort etalage van zie mij eens!

Juist in tegendeel; het begon allemaal in Wesepe als een vorm van "voortgezet" onderwijs met o.a. die ene onvergetelijke "wijze" Bats Frederiks aan de Koedijk.

En vervolgens kreeg ik dankzij vele mensen-onderweg zoveel aangereikt waarmee je dan weer met groepen anderen het een ander verrassend kon uitwerken.

Weet u, er komt tot slot een beeld bij me op.

"Je staat op de drempel van zo'n aardig Sallands boerderijtje.

Achter je heb je een schone deel met op de hilde je

boekenwijsheid. En langs de muur staat het gereedschap als gesprekstechniek, liturgische handgrepen of ook leesroosters.

En vóór je; dáár ligt een prachtig werkgebied van het landschap – der mensen: bomen als standvastige mensen, sierlijke bomen van welwillendheid, geurige struiken van menselijke meelevendheid en ja ook wat prikkende en doornige tegenstrevers.

Ga aan de slag! En let vooral ook op de horizon van dit landschap dat jou voor ogen staat die verbinding maakt met andere voor jou onbekende landschappen-van-mensen!

En achter die einder, daar moet wel
de Bron van Leven en Licht
schuilgaan!"

De volgende keer: weer met de voeten op de (pastorie)grond.
Ds. Dick van Doorn



KERKBEHEER

Bijdrage solidariteitskas

Bij het kerkblad van juni is voor ieder belijdend lid van onze gemeente een brief bijgevoegd. In deze brief vragen we u om een bijdrage van € 15,- per belijdend lid voor de zogeheten Solidariteitskas.

De solidariteitsbijdrage is voor de helft bestemd voor onze eigen gemeente, voor de andere helft voor steunverlening aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die door omstandigheden tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' kunnen zijn. Ook wordt het fonds voor activiteiten gebruikt die niet door één

gemeente op te brengen zijn, zoals studentenpastoraat en binnenvaartpastoraat.

De solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de brief zit ook een folder met meer informatie.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
De kerkrentmeesters

PS. Als u het kerkblad over de mail ontvangt én u bent belijdend lid van onze gemeente dan ontvangt u geen brief.

Wilt u dan het bedrag € 15,-overmaken op rek NL25RABO 0373 7324 57 tnv CvK Prot Gem. Wesepe onder vermelding van Sol Kas?



Opbrengst van collecten en giften

26 april	Diaconie	€ 66,00
	Kerkbeheer	€ 57,65
3 mei	Diaconie	€ 29,70
	Kerkbeheer	€ 21,21
10 mei	Diaconie	€ 43,25
	Kerkbeheer	€ 53,50
17 mei	Diaconie	€ 47,70
	Kerkbeheer	€ 37,50



AGENDA

3 juni	12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe
3 juni	19.30 u	Kerkenraad vergadering	de Beukenoot
10 juni	14.30 u	Spelletjesmiddag SOHW	Brouwershof
22 juni	19.00 u	Deadline kopij kerkblad	
27 juni	09.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
1 juli	12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

Sallandse oogstgave voor gezond boeren in Oeganda

'Groen en Gezond Boeren in Oeganda'. Dat is het nieuwe oogstgaveproject ter gelegenheid van het Sallands oogstfeest Stöppelhaene. Het project is ingediend door de Stichting Kihihhi in Heeten (SKH), die wordt bestuurd door Ans en Wim Mensink en Jos Schoorlemmer.

Het echtpaar Mensink onderhoudt al jarenlang nauwe banden met Kihihhi, een afgelegen plaats in Zuidwest-Oeganda. Hun stichting ondersteunt de ontwikkeling van het platteland via groepen landbouwers, moeder- en kindzorg, en de scholing van jongeren. In nauwe samenwerking met lokale partner Tree Uganda Academy (TUA) krijgen boeren training in duurzame landbouwtechnieken. TUA runt in Kihihhi al een eigen geitenboerderij

Het platteland rondom Kihihhi is een echt landbouwgebied, maar door onder andere droogte gedurende meerdere jaren, weinig grondbezit, onvoldoende kennis en begeleiding, en onvoldoende mogelijkheden om te investeren, lukt het de boerengezinnen niet daarmee een bestaan op te bouwen met voedselzekerheid. Het oogstgaveproject moet daar verandering in brengen.

SKH wil samen met TUA de bestaande geitenfarm uitbreiden met een landbouwperceel, waar demonstratievelden voor duurzame landbouw moeten komen waarop (haast) geen kunstmest meer wordt gebruikt maar wel compost en organische mest. Hier wordt ook een irrigatiesysteem aangelegd met watertanks, leidingen en pompen op zonne-energie. Boslandbouw (ofwel agro-forestry, het planten van nuttige bomen en struiken tussen de gewassen) moet de vruchtbare bodem beschermen tegen wind, felle zon en droogte.

TUA vormt 25 cursusgroepen van twintig boeren en boerinnen, vier per groep worden modelboeren die op hun beurt de andere groepsleden trainen. Als alle vijfhonderd cursisten zijn getraind, kunnen zij hun kennis delen met de bredere gemeenschap. Voor dit project moet de grond naast de geitenfarm worden aangekocht, maar ook het irrigatiesysteem, plant- en pootgoed, en gereedschappen voor de honderd modelboeren en hun

medecursisten. Volgens de begroting is een bedrag van 28.500 euro nodig.

Stöppelhaene wordt dit jaar gevierd van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus. In de week vóór Stöppelhaene wordt gecollecteerd voor de oogstgave; meer dan honderd vrijwilligers gaan daarvoor op pad. Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus kan de opbrengst 's avonds worden ingeleverd in het Annahuis, naast de Plaskerk. Het oogstgaveproject wordt traditiegetrouw gepresenteerd op een kraam van de Werkgroep Oogstgave Raalte (WOR) tijdens de Roggemaaiersavond (op vrijdag 17 juli aan de Knapenveldsweg) en tijdens Stöppelhaene in de Plaskerk. Nieuwe collectanten zijn van harte welkom. Aanmelden kan via kfgeerts@home.nl. Hier kunnen ook ideeën voor een toekomstig oogstgaveproject worden ingestuurd.



Wim Mensink kijkt met inwoners van Kihihi naar een veld waar tomaten worden geteeld. Foto Stichting Kihihi in Heeten.



Met deze qr-code, kunt u alvast een bedrag overmaken voor de oogstgave 2026.

Kerkdiensten in Klein Salland

datum	Raalte tijd	voorganger
7 juni	09.30 u	ds. R. Slaar
14 juni	09.30 u	ds. R. Slaar
21 juni	09.30 u	ds. I. Epema, Zwolle
28 juni	09.30 u	ds. R. Slaar
5 juli	09.30 u	ds. R. Slaar, Klein Salland dienst

datum	Olst tijd	voorganger
7 juni	09.30 u	ds. H. Schaap
14 juni	09.30 u	mevr. J. de Vries
21 juni	09.30 u	ds. H. Schaap
28 juni	09.30 u	mevr. M. de Vries-Schot
5 juli	09.30 u	ds. R. Slaar, Klein Salland dienst

datum	Wijhe tijd	voorganger
7 juni	09.30 u	ds. H. van Es, Wijhe
14 juni	09.30 u	mw. Josyanne Luten, Zuidwolde
21 juni	09.30 u	mw. L. van Geenen-Oudelaar
28 juni	09.30 u	mw L. van Houte
5 juli	09.30 u	ds. R. Slaar, Klein Salland dienst

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

KERKELIJK WERKER	Mark Schippers	tel 06 20450796
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i>	tel 06 12180541
	Scriba: Harry de Wit Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel 06 83232078
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel 06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Kostersteam	06 83657770
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 06 28690154
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL25 RABO 0373 7324 57 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539
	<u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06 21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher	tel 06 20753695
HULPDIENST WESEPE	Ans Krijt <i>anskrijt@hotmail.com</i> Gerrit Visscher <i>gerrit.visscher.heeten@gmail.com</i>	tel 06-24728227 tel 06-20753695
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

